

VINCENT FIJN GAAT VAN 'INLENER' NAAR 'VAST'

“Als leermeester voelt het logisch om me aan één bedrijf te binden”

Vincent Fijn loopt sinds vijf jaar als inlener bij Hagemans rond. Nu de kans zich voordoet om in vaste dienst te treden, grijpt hij die met beide handen aan. We spraken met hem in de keet op de Citroenvlinderstraat, over zijn loopbaan, zijn werkzaamheden, het leermeesterschap, en waarom dat zo goed bij hem past.

Door IRENE POPPELIER

De start bij Hagemans

Iemand die bij verschillende bedrijven heeft gewerkt, kan misschien wel als beste beoordelen wat voor bedrijf Hagemans is. Volgens Vincent is Hagemans “een leuk bedrijf met leuke collega's.” Dat komt vooral door de goede sfeer, maar wat hij ook waardeert aan zijn collega's is hun vakbekwaamheid. Daarnaast vindt hij het fijn dat er bij de werkverdeling altijd rekening wordt gehouden met de woonplaatsen van hem en zijn collega's. “Ik woon redelijk in de buurt, in Duiven, en eigenlijk is dit werk hier in Nijmegen al ver weg.”

Vincent kwam bij Hagemans terecht via een detachingsbureau. “Ik werkte via dat bedrijf bij een kleine schilder in Oosterbeek. Daar hield het voor mij aan het einde van het jaar op, maar ik wilde niet thuis komen te zitten. Toen hoorde ik dat ik sowieso tot de kerst bij Hagemans terecht kon. En ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan, haha!”

Even wennen

Vincent is altijd inlener geweest. Om werk heeft hij gelukkig nooit verlegen gezeten. “Over het algemeen heb ik altijd kunnen werken, ook tijdens de winter.” Voordat hij bij Hagemans terecht kwam, zat hij in het particuliere werk. In het begin was het hier even wennen. “Bij de bedrijven waar ik hiervoor werkte was het vaak: één werk is één woning. Nu hebben we soms werken van 166 woningen! Dan zit je een half jaar tot een jaar op een werk. Dat was even wennen.”

Voor een leek klinkt dat alsof er minder afwisseling in het werk zit. Dat klopt volgens Vincent, maar: “wat het werken bij Hagemans leuker maakt is dat er zoveel fijne collega's zijn. Dat is echt geniaal. Goede collega's maken het werken gezellig en dat vind ik belangrijk. Je moet plezier hebben op je werk. Als je geen plezier hebt, dan moet je een andere baan zoeken.”

”

Ik werkte in Oosterbeek, maar daar hield het op. Ik kon toen tijdelijk bij Hagemans terecht en ben eigenlijk nooit meer weggegaan



Van inlener naar vast

Als je binnenkomt als inlener en in vaste dienst komt, verandert er dan eigenlijk iets? “Ik verwacht van niet. In augustus ga ik in vaste dienst. Ik vind het leuk dat ik dan ook op papier een ‘echte’ Hageman ben, maar het voelde hiervoor niet alsof ik er *niet* bijhoorde. Misschien biedt het iets meer zekerheid, maar in het werk zal ik het niet merken. Ik heb in die periode als Hagemansinlener ook eigenlijk altijd doorgewerkt. Eén keer kon dat niet, omdat er een bouw werd stilgelegd vanwege vleermuizen. Maar dat is zeer bijtijds verteld en er werd gezorgd dat alle inleners in die periode ergens anders aan het werk konden. Daar is dus niets van te zeggen.”

Al met al zorgden alle positieve ervaringen ervoor dat Vincent zelf heeft aangegeven een vast contract bij Hagemans wel te zien zitten. Maar eigenlijk is het leermeesterschap mede de reden dat hij nu in vaste dienst treedt. “Bij Hagemans was er een tekort aan leermeesters. Af en toe liep er daardoor een jongen een beetje verloren bij. Ik was dan degene die zei: ‘Kom, loop maar met mij mee.’ Mij werd toen gevraagd of ik officieel

”

Als er eens een jongen een beetje verloren bij liep, was ik degene die zei: ‘Kom, loop maar met mij mee’

leermeester wilde worden en dat heb ik gedaan. En als leermeester voelt het logischer om me aan één bedrijf te binden. Als je weet dat die werkgever leerlingen op waarde schat en goed behandelt, dan voelt het goed om daar een vast onderdeel van te worden.”

Vincent als leermeester

Het begeleiden van jonge collega's maakt Vincents werkdagen nog interessanter. “Als je een leerling dingen kunt bijbrengen, hij het

oppakt, het nog leuk vindt ook en het waardéért wat je hem leert, dat is heel mooi.” Op de vraag wat hem een goede leermeester maakt, moet Vincent eerst hard lachen. Na even nadenken zegt hij: “Ik ben rustig. Ik heb heel veel geduld met die jongens en ik zit er niet te veel bovenop. Ik ben niet zo van: ‘Je moet NU dit doen en je moet NU dat doen!’ Natuurlijk stuur ik ze wel, maar ik laat het ze zelf ook een beetje ontdekken. Dat maakt het werk voor een leerling ook leuker dus dat wordt gewaardeerd, merk ik.”

”

Het is een andere generatie, dat moet je beseffen. Gewoon rustig blijven en de ander in zijn waarde laten. Zo leer je ‘m wat

“Via Hagemans heb ik ooit een bijeenkomst voor leermeester bijgewoond bij Technovium. Daar kwam ik ook leermeesters van andere bedrijven tegen. Die konden echt roepen: ‘Dat jong wil niet naar mien luustere!’ Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Het is een andere generatie, dat moet je beseffen. Gewoon rustig blijven en de ander in zijn waarde laten. Zo leer je ‘m wat.”

Vincent praat als een geboren leraar. Dat maakt nieuwsgierig naar hoe dat zo gekomen is. “Ik heb vroeger veel gezwommen bij de reddingsbrigade Arnhem. Daar gaf ik als jong gastje van 13 al zwemles. Dat kwam wel omdat mijn moeder daar badleidster was hoor, hah! Maar het iemand iets willen leren, dat heeft er altijd al ingezeten.”

Niet onderschatten

Na zo’n vlammend verhaal over het leermeesterschap zou je haast denken: waarom doen we dat niet allemaal? Het geeft voldoening en het helpt de volgende generatie. Toch moet je het niet onderschatten, zegt Vincent: “Het moet in je zitten. Ik heb het er wel eens met collega’s over gehad, maar je kunt het niet afdwingen. Als je het niet echt wilt, is er niemand bij gebaat: de leermeester niet en de leerling niet.”

“Ik geef mijn leerlingen naast de technieken ook wat andere dingen mee. Kleine dingen, over hoe je met elkaar omgaat. Dat je ‘s morgen je radio niet gelijk hard aanzet bijvoorbeeld. Dat je altijd vriendelijk bent tegen de bewoners.”

Klinkt dat als muziek in je oren? Dan is het leermeesterschap misschien wel iets voor jou! Stel Vincent een paar vragen en je wordt gegarandeerd enthousiast! ●



LEERLING SVEN KOOIJ OVER VINCENT:

“Leermeesters hebben vaak de reputatie stug en stroef te zijn, maar dat is Vincent helemaal niet. Omdat hij zo jong van geest is, kan hij goed met jongeren overweg en dat maakt hem een heel fijne leermeester.”